

# Lied 243

## Op een lichte wolkenwagen

P.J. Moeton / harm. J. Bleij

**Op een lichte wolkenwagen**

1 Vaart Hij op naar 's he-mels troon,

2 Al-le macht is Hem ge-ven;

3 is tot Zij-ne dienst be-reid,

4 is tot Zij-ne dienst be-reid.

5 Geeft, o zondaars, Hem uw harten; klaagt, o kranken, Hem uw smarten, zegt, o armen, Hem uw nood, zegt, o armen, Hem uw nood.

6 Ziet, Hij stierf om u het leven, rijkdom, vrede, vreugd te geven, eeuwig leven na de dood, eeuwig leven na de dood!

2 Alles moet voor Hem zich buiten;  
Ied're tong Zijn lof getuigen,  
En Hem eren als Gods Zoon,  
en Hem eren als Gods Zoon.

3 Vorsten, machten, krachten, tronen,  
zij die 't hemelrijk, bewonen,  
eren Jezus heerlijkheid  
eren Jezus' heerlijkheid.