

Lied 386

Nu gaan de bloemen nog dood

Michel van de Plas

Wim ter Burg

1. Nu gaan de bloemen nog dood,
2. Nu ben je soms nog alleen.
3. Nu heb je nooit genoeg.
4. Daar is geen zon en geen maan.
5. Daar is geen dorst of verdriet.
6. Zing voor de eeuwigedag.

nu gaat de zon nog on-
der.
Nu moet je soms nog hui-
len.
Nu blijf je steeds iets mis-
sen.
Daar zal God ons ver-
lich-ten.
Daar zal God ons om-
ge-ven.
Zing voor zijn komst en zeg
A-men.

F C7 F Gm/C Gm C

En geen mens kan zon-der
en als je weg wilt schui-der
en in 't on-ge-wis-len
Daar zullen al-le-ge-zich-ten
Daar is ge-luk-kig le-ven
Zing voor de Heer die ons sa-men

wa-ter en zon-der
kun je haast ner-gens
of j'ooit krijgt wat je
vol van zijn heer-lijkheid
en het ein-digt
daar al van eeu-wigheid

brood.
heen.
vroeg.
staan.
niet.
zag.

F Gm/C F Gm/C C7 F

Stil maar, wacht maar al-les wordt nieuw,
de he-mel en de aar-de.

F C7 Dm C7 F Bb F/A Bb Gm F C

Stil maar, wacht maar, al-les wordt nieuw,
de he-mel en de aar-de.

F C Dm C7 F Bb F/A Bb C F