

Lied 288

Het Woord van onze God

Elly & Rikkert Zuiderveld-Nieman

Elly & Rikkert Zuiderveld-Nieman

$\text{♩} = 100$

1. In de herfst ver-dort het gras. De bloe-men val-len af en de vo-gels die er wa-ren, vlie-gen
mel en de aar-de, het licht van zon en maan, al-les wat er is ge-scha-pen, zal

G G/B G G⁷ C C D D^{7/F#}

naar een an-der land. Maar 't Woord van on-ze God, het Woord van on-ze God, het Woord van on-ze Godhoudteeuwig
op eendag ver-gaan.

G G G G C C D D⁷

stand. Het Woord van on-ze God, het Woord van on-ze God, het Woord van on-ze God houdt eeuwig

G G G G C C D D⁷

1. stand. 2. De he- 3. 't Is de rots waar-op wij bou-wen, wij bou-wen niet op zand. Wie het Woord van God ver-

G G G D D⁷ G G C

trou-wen, zijn vei - lig in zijn hand, want: Het Woord van on-ze God, Het Woord van on-ze God, het Woord van on-ze

G D⁷ D⁷ G G C C D

God houdt eeuwig stand. Het Woord van on-ze God houdt eeu - wig stand.

D⁷ G G D D⁷ G G D+ G