

Lied 263

Lichtstad met uw paarlen poorten

met bovenstem van Meindert Willem Kramer

Alfred O. Duhlin / arr.: Elsie Ahlwen

Licht-

stad

met

uw

paar-

len

poor-

ten,

won-

d're

stad

zo

hoog

ge-

bouwd,

nim-

mer

heeft

men

op

deez'

aar-

de,

ooit

uw

heer-

lijk-

heid

aan-

schouwd.

Daar

zal

ik

mijn

Heer

ont-

moe-

ten,

t'ren

naar

zijp

lief

des-

stem,

luis-

daar

geen

rouw

meer

een

geen

tra-

nen

in

het

nieuw

Je-

ru-

za-

lem.

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeft
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit:
refrein:

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
refrein:

4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
refrein: