

# Lied 321

## Maria kwam bij het Graf

Hij leeft!

Elly & Rikkert Zuiderveld-Nieman

Ma-ri-a kwam bij het graf en huil-de om haar Heer. De

gro-te steen was weg-ge-rol-d'en Je-zus was er niet meer. Maar een en gel-zei plot-seling:

'Weet je niet meer wat Hij ge-spro-ken heeft?' Hij

leeft,

Hij leeft.

Hij is op-ge-staan, Hij is op-ge-staan.. Hij leeft, Hij leeft.

# Lied 321

leeft.

De  
dis-  
cipe-  
len  
war-  
en  
zo  
moe,

ze  
treur-  
den  
om  
de  
Heer.

Waar

moes-  
ten  
ze  
nu  
nog  
toe?

Hun  
mee-  
ster  
was  
er  
niet  
meer.

Maar  
Ma-  
ri-  
a  
riep  
plot-  
seling  
'Hij  
heeft  
ge-  
daan

Wat

Hij  
ge-  
spro-  
ken  
heeft!

Hij  
is  
op-  
ge-  
staan,  
Hij  
is  
op-

Hij  
leeft,  
Hij  
leeft,  
Hij  
leeft,  
Hij  
leeft,

Hij  
leeft,  
Hij  
leeft,  
Hij  
leeft!

Hij  
is